

Uit uw hemel zonder grenzen

Liedboek (2013) 527: 2, 4

tekst: Huub Oosterhuis

mel. Jaap Geraedts; zetting: Dirk Zwart



2. Als een kind zijt Gij ge - ko - men, als een scha - duw die ver - blindt
4. Als een bron zijt Gij be - gra - ven, als een mens in de woes - tijt.



on - na - speur - baar als de wind die voor - bij - gaat in de bo - men.
Zal er ooit een an - der zijn, ooit nog re - de hier op aar - de?

© Muziekuitgeverij Nootzaak. Email: nootzaak@jak.nl. Website: www.dirkzwart.com. Fotokopiëren van deze muziek is niet toegestaan. U kunt altijd bijbestellen. Dit exemplaar dient te zijn voorzien van een roodgekleurd stempeltje.

Zichttekst