

In God de Vader op zijn troon

Nieuw Liedboek 342

tekst: R.A. Schröder; vertaling: André Troost
melodie Christian Lahusen; zetting Dirk Zwart

SA

1. In God de Va - der op zijn troon ge - lo - ven wij, en in de Zoon,
2. En in de Geest, die ons ge - leidt, ge - lo - ven wij: dat er al - tijd

M

Ped.

uit God ge - bo - ren voor de tijd. Hem zij de macht, de ma - jes - teit!
een Troos - ter is, zacht als de wind, een ster - ke moe - der bij haar kind.

3. Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep
Lof zij de Zoon, die onze nood
ons kruis verdroeg en onze dood.

4. Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.

5. Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.

A men.