

Dat wij onszelf gewonnen geven

Nieuw Liedboek 816

tekst: René van Loenen

melodie: Niek Hermanides; zetting Dirk Zwart



1. Dat wij ons - zelf ge - won - nen ge - ven aan het be - vrij - den - de be - staan,
2. Dat wij ver - steen - de ze - her - he - den ver - la - ten om op weg te gaan.
3. Om - dat de hui - zen die wij bouw - den geen on - der - ko - men kun - nen zijn.
4. Dat wat wij heb - ben ons niet gij - zelt, dat wij van el - ke drang be - vrijd



aan wat ons uit - daagt om te le - ven. Dat wij de stil - le roep ver - staan.
Dat niet de greep van het ver - le - den ons ach - ter haalt en stil doet staan.
Om - dat het bloe - de - loos ver - trouw - de ons ach - tet - doch - tig maakt en klein.
naar on - be - ken - de plaat - sen rei - zen. Dat Gij ons on - der - ko - men zijt.

© Muziekuitgeverij Nootzaak. Email: nootzaak@jak.nl. Website: www.dirkzwart.com. Fotokopiëren van deze muziek is niet toegestaan. U kunt altijd bijbestellen. Dit exemplaar dient te zijn voorzien van een roodgekleurd stempeltje.

Zichtexemplaar