

Wij zingen God ter ere

tekst: Ria Borkent
muziek: Dirk Zwart

1. Wij zin - gen God ter e - re
in gro - te dank - baar - heid
daar Hij ons le - ven leidt
en weet wat wij ont - be - ren.
Hij maak - te ons ge - ne - gen
te zor - gen voor el - kaar.
Zo zien wij jaar na jaar
zijn goed - heid en zijn ze - gen.

2. Al krimpen mijn gedachten
en raak ik woorden kwijt,
verlies ik taal en tijd,
uw woord is levenskrachtig.
Er zijn herinneringen,
uw hartslag in mijn oor,
als ik uw klanken hoor
en psalmen mee kan zingen.
3. O Christus, man van smarten,
herhaal in ons gemis
dat er verwachting is.
Wij hopen zo van harte
eens recht van lijf en leden
te lopen in uw licht.
Met jeugd en vergezicht
zult Gij ons nieuw bekleden.
4. In geven en ontvangen
is ons de Heer nabij.
Van hand tot hand geeft Hij
de zorg die wij verlangen.
Nu loven wij U, Here,
die onze handen vult
met lijden en geduld;
Gij brengt uw werk tot ere.