

# Onze Vader in de hemel

tekst: De Nieuwe Bijbelvertaling

muziek: Dirk Zwart

On - ze Va - der in de he - mel,  
laat uw naam ge - hei - ligd wor - den,  
laat uw ko - nink - rijk ko - men  
en uw wil ge - daan wor - den  
op aar - de zo - als in de he - mel.  
Geef ons van - daag het brood dat wij no - dig heb - ben.  
Ver - geef ons on - ze schul - den,  
zo - als ook wij heb - ben ver - ge - ven  
wie ons iets schul - dig was.  
En breng ons niet in be - proe - ving  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u be - hoort het ko - ning - schap,  
de macht en de ma - jes - teit  
tot in eeu - wig - heid. A - - - - men.