

Onze Vader in de hemel

tekst: De Nieuwe Bijbelvertaling

muziek: Dirk Zwart

On - ze Va - der in de he - mel, laat uw naam ge - hei - ligd wor - den, laat uw



ko - nin - krijk ko - men en uw wil ge - daan wor - den op aar - de zo - als in de



he - mel. Geef ons van - daag het brood dat wij no - dig heb - ben. Ver -



geef ons on - ze schul - den, zo - als ook wij heb - ben ver - ge - ven wie ons iets



schul - dig was. En breng ons niet in be - proe - ving, maar red ons uit de



greep van het kwaad. Want aan u be - hoort het ko - ning - schap, de



macht en de ma - jes - teit tot in eeu - wig - heid. A - - - - - men.

