

Ik geloof in God de Vader

Apostolische geloofsbelijdenis

muziek: Dirk Zwart

$\text{♩} = 72$ Ik ge - loof in God de Va - der, de Al - mach - ti - ge, Schep - per van de



he - mel en de aar - de. En in Je - zus Chris - tus, zijn e - nig - ge -



bo - ren Zoon, on - ze He - re; die ont - van - gen is van de Heil' - ge



Geest, ge - bo - ren uit de maagd Ma - ri - a; die ge - le - den heeft on - der



Pon - ti - us Pi - la - tus, is ge - krui - sigd, ge - stor - ven en be - gra - ven,



neer - ge - daald in de hel. op de der - de dag op - ge - staan uit de do - den;



op - ge - va - ren naar de he - mel, en zit aan de rech - ter - hand van God, de al -

mach - ti - ge Va - der; van - daar zal Hij ko - men om te oor - de - len de

le - ven - den en de do - den. Ik ge - loof in de Hei - li - ge Geest.

Ik ge - loof een hei - li - ge, al - ge - me - ne, chris - te - lij - ke kerk, de ge -

meen - schap der hei - li - gen; ver - ge - ving van de zon - den; op - stan - ding van het

vlees; en een eeu - wig le - ven. A - men, a - men.