

# O hemels licht dat mijn bestaan doorschijnt

tekst: Ria Borkent  
muziek: Dirk Zwart



1. O he-mels licht dat mijn be-staan door - schijnt,  
mijn o - gen zijn als ven-sters op het oos - ten  
in gloed ge - zet - de duis-ter - nis ver - dwijnt.  
Ge - ze-gend Hij die komt om ons te troos-ten.

2. Naar deze zon strek ik mijn armen uit.  
De Zoon van het verbond wordt opgedragen  
hier in de tempel, in zijn Vaders huis,  
de reine tortelduif van mijn behagen.
3. Die opgaat als het licht, die voor altijd  
van waarheid en gerechtigheid zal spreken,  
voor heidenen de redder die bevrijdt  
en voor de mensheid een omstreden teken.
4. Dit Kind zal velen worden tot een val,  
een struikelblok voorgoed. Niet om het even  
hoe ik Hem zie, hoe ik Hem noemen zal.  
Zijn naam is tot schandaal en eeuwig leven.
5. Troost troost mijn volk, nu God zich openbaart,  
een licht, dat met de handen is te tasten,  
– en door uw ziel, Maria, snijdt een zwaard –  
o licht dat ons verlicht en ons ontmaskert.
6. Dat heidenen en heiligen verstaan  
de waarheid van de oude priesterzegen:  
laat lichten Heer uw aangezicht, wij gaan  
door U geleid in vrede onze wegen.