

Loof God! Mijn ziel en zinnen

tekst: Ria Borkent
muziek: Dirk Zwart

1. Loof God! Mijn ziel en zinnen
zijn tot zijn lof ontwaakt.
Met al mijn adem zing ik
van redding die mij raakt.
Mijn geest wordt welbespraakt
want Hij doet grotere dingen
nu Hij de allerminste
tot een benedictie maakt.

2. Hoe heilig en bijzonder,
hoe machtig handelt Hij.
Nu spreken alle tongen
van groot geluk voor mij.
Een woord zo ongerijmd,
een raadsel doet de ronde.
Ik draag voortaan verwonderd
een ongerept geheim.
3. Barmhartig en genadig
heeft God zijn kracht getoond:
geringen geeft Hij waarde,
geeft Hij het hoogste loon.
Maar waar geen eerbied woont,
waar trots zich openbaarde
bij machtigen der aarde
stort hoogmoed van de troon.
4. God laat zijn liefde blijken
aan wie ten onder gaan,
aan hen die honger lijden:
zij winnen grond en graan.
Maar winst verkeert in waan
als rinkelende rijken
opeens verliezers blijken,
met lege handen staan.
5. Zo wil God zich verbinden
aan Israël zijn knecht,
aan Abraham en kindren,
zoals Hij heeft gezegd.
Loof God die zo oprecht
de mensen wil beminnen,
die zich van den beginne
voorgoed aan mensen hecht.